



vivaceweert  
zingt (met)

# PASSIE

MEDEWERKING VAN:  
CAPELLA SINE VINCULIS, MAGIC STRINGS  
BEN VAN DAAL

29 MAART 2024

GERARDUSKERK NEDERWEERT EIND | AANVANG: 19.30 UUR  
ALGEHELE MUZIKALE LEIDING RON HANSSEN

KAARTEN: KASSA OF SECRETARIS@VIVACEWEERT.NL

## **Vivace zingt (met) Passie**

Je wil iets met Goede Vrijdag, maar je weet niet wat. Je wilt geen Matthäus Passion, maar wel mooie muziek en een moment van bezinning in een passende ambiance. Vivace heeft daar iets op bedacht: samen met het bekende semi professionele vocaal ensemble Capella Sine Vinculis verzorgt het koor een avondprogramma vol mooie stemmige muziek dat uitnodigt en aanmoedigt tot bezinning. Voor extra sfeer zullen de zangers en zangeressen begeleid worden door een professioneel strijkerstrio van The Magic Strings en door de Limburgse pianist Ben van Daal. De algehele muzikale leiding is in handen van Ron Hanssen. Een passende ambiance is gevonden in de Sint Gerardus Majellakerk in Nederweert-Eind. Deze staat garant voor een geweldige akoestiek en biedt ruimte aan voldoende publiek met behoud van een intieme sfeer. Het belooft een Goede Vrijdagavond te worden.

**Capella Sine Vinculis** is een vocaal ensemble gevormd rond de leden van de familie Van der Kaaij. Zij hebben, na tien jaar in Groot Brittannië te hebben gewoond, veel ervaring opgedaan in de Anglicaanse koortraditie, waar hun wortels liggen. In die jaren dirigeerde Bea van der Kaaij, de leider van het ensemble, verschillende koren van de Anglicaanse Parochiekerk.

Sinds 2017 zijn ze terug in Nederland en gaan ze door met zangdiensten en concerten. De groep zangers breidt zich ook steeds verder uit. Ze zingen zelden met exact hetzelfde gezelschap, hoewel er wel diverse zangers zijn, die bijna altijd meezingen. In Weert zijn ze bekend van de Even-Songs in de Paterskerk op de Biest, maar inmiddels worden ze gevraagd door heel Nederland. Hun naam geeft aan dat ze niet gebonden zijn aan één locatie of kerk. Capella sine vinculis betekent letterlijk: koor zonder banden.

**The Magic Strings** zijn ontstaan toen Asia Czai ter gelegenheid van een tribute aan Bill Withers in 2011 een groep fantastische strijkers bij elkaar bracht om een nieuw ensemble te vormen. Ze traden op met Bill, Trijntje Oosterhuis en met de "Magic Lady" Sandra St. Victor en vele anderen. Sandra St. Victor heeft de gave om muzikanten uit de hele wereld binnen de kortste tijd met elkaar te verbinden tot één grote muzikale familie. Toen het er op aankwam een naam voor hun ensemble te vinden hebben ze zich dan ook door haar laten inspireren. Onder haar vleugels werd het ensemble: The Magic Strings.

Sinds 2011 heeft het ensemble opgetreden met veel beroemde artiesten, heeft veel studio opnames op haar naam staan en vele optredens in verschillende formaties van klein tot groot.

**Ben van Daal** geboren in 1991 begon op elfjarige leeftijd met keyboard spelen, en begon zijn eerste pianolessen bij pianist Rolf Prejean. Vanaf 2008 vervolgde hij zijn pianostudie bij organist Jean-Pierre Steijvers, waar hij een grote interesse ontwikkelde voor het romantische Russische repertoire. Hiermee won hij verschillende prijzen, waaronder de 1e prijs in de Prix Dominique, Venlo in 2012, en de 2e prijs in de Piano3Daagse, Rotterdam in 2014, en bereikte in 2014 de ¼ finale van de 'International Competition for Outstanding Piano Amateurs' (Parijs). In hetzelfde jaar studeerde hij ook bij André Gallo, Vincenzo Maltempo en Alessandro Marino aan de Imola Piano Academie, Eindhoven.

De laatste jaren legt hij zich ook toe op het schrijven van eigen muziek en liedteksten en verovert hij Nederland met zijn fantastische eigen composities en improvisaties.

**Vrijdag 29 maart 2024, 19.30 uur,**

Gerardus Majellakerk, St. Gerardusstraat 15, Nederweert-Eind

Kaarten á €14,50 aan de ingang of via [secretaris@vivaceweert.nl](mailto:secretaris@vivaceweert.nl)